

# HALLO BANDOENG!

*"Herinneren is een vorm van ontmoeten"*

Radio Kootwijk vormde sinds 1929 de basis voor gesprekken met geliefden aan de andere kant van de wereld. Mensen die dachten hun dierbare nooit meer te zullen horen, hadden plots rechtstreeks contact met Nederlands-Indië. Twee werelden, zo verschillend, werden in enkele minuten verbonden, door de lucht, in golven en trillingen die 12.000 km moesten overbruggen. Maar wat als de berichten door een oorlog worden verstoord? Radiostilte. Onbeantwoorde vragen blijven over.

In een vergeten ruimte tracht een telefoniste oude verdwaalde radiogolven door de muren heen op te vangen. Jarenlang verbindt zij de lijnen. Op zoek naar antwoorden, want de tijd dringt.



Actrice en theatermaakster Loulou Rhemrev graaft met deze theatervoorstelling in haar familie-geschiedenis op zoek naar antwoorden op vragen die haar leven beheersen. In hoeverre bepaalt haar Indische erfenis haar identiteit?

**Meer informatie: [www.loulourhemrev.nl](http://www.loulourhemrev.nl)  
[www.facebook.com/hallobandung/](https://www.facebook.com/hallobandung/)**